



Protestantse Kerk Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



11 maart 2022

Betreft: **Nieuwsflits**

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

Oekraïne

Het is verheugend dat zo veel mensen zich in willen zetten voor de opvang van vluchtelingen. In deze brief schetsen we een aantal mogelijkheden.

Zowel de Wereldraad van Kerken als de Nederlandse Raad van Kerken hebben de aanval van het Poetin-regime op Oekraïne veroordeeld. Zij roepen ook de Russisch-orthodoxe Kerk op om zich uit te spreken tegen deze oorlog. De Protestantse Kerk is lid van beide oecumenische verbanden en ondersteunt deze oproep.

Ik denk dat iedereen geschokt is door wat er in Oekraïne gebeurt. Het is de zoveelste oorlog waarin bruto geweld wordt gebruikt waar veel burgers slachtoffer van zijn. Net als een paar jaar geleden in Syrië, en in de jaren negentig van de vorige eeuw in het voormalige Joegoslavië.

Als gevolg van het geweld slaan heel veel mensen op de vlucht. Vrouwen, kinderen en ouderen van dagen die een goed heenkomen zoeken. Mannen die hen begeleiden, ondersteunen, in een winkelwagen of ander voertuig voortduwen, dragen soms, zo zorgzaam als zij kunnen. De last die zwaar, en de wanhoop die nabij is.

Vluchtelingen zoals we ze ook hebben gezien uit Syrië, Irak, Jemen, Afghanistan en Afrika. Het beeld van zwakken en verzwakten die langs de resten van een kapotgeschoten brug de rivier over strompelen, is hartverscheurend. Ik zie een foto van een groepje vermoeide vluchtelingen die tegen een rotsmuur uitrusten, het hoofd vermoeid leunend tegen de stenen. Geen plek om het hoofd neer te leggen. De vossen hebben hollen, de mensen weten het nog steg, maar mensen moeten verder gaan, zijn altijd naar hun huis op weg (lied 807).

Het is goed dat er nu zo veel initiatieven van de grond komen om de vluchtelingen te helpen, al voelt het soms ook wat wrang dat dit nu grootschalig gebeurt, terwijl er ten aanzien van vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika veel terughoudender is gereageerd.



Standpunt Protestantse Kerk over vluchtelingen

De Protestantse Kerk komt op voor een vluchtelingenbeleid dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert. Zie [Wat doet de Protestantse Kerk voor vluchtelingen? | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Nu er naar valt te verwachten heel veel vluchtelingen naar ook Nederland zullen komen, is het te hopen dat kerken een haven van troost en veiligheid voor deze mensen zijn. Maar voor er allerlei spontane initiatieven worden genomen, is het belangrijk af te stemmen met de burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen.

Wat u kunt doen voor Oekraïne

Collecte voor Oekraïne

Collecteren is een eenvoudige manier om je in te zetten voor vluchtelingen. Er zijn diverse materialen beschikbaar om de collecte te ondersteunen. Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie: "Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Lokale hulporganisaties weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en weten hoe ze die het beste kunnen distribueren."

Kerken kunnen gebruik maken van [deze collecteafkondiging](#) en [dit kerkbladbericht](#). Diaconieën en predikanten hebben materiaal ter ondersteuning van de collecte voor Oekraïne ontvangen.

Zie: [Wat kun je doen voor Oekraïne? | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Met liturgiesuggesties en materiaal voor kinderen.

Zie: [Kom als gemeente in actie voor Oekraïne! | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Noodhulp en opvang asielzoekers – wat uw gemeente kan doen

Zie: [Giro555 start Samen in actie voor Oekraïne | Kerk in Actie \(protestantsekerk.nl\)](#)

Onderdak voor Oekraïners

Daarnaast kunnen gemeenten nadenken over hoe zij Oekraïners die naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Zij hebben als eerste onderdak nodig.

Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. VluchtelingenWerk heeft een [overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen](#). Deze informatie wordt steeds bijgewerkt.

Ook kun je logeerplekken voor vluchtelingen aanbieden via [Takecarebnb](#).

Voor dit alles zie [Wat kun je doen voor Oekraïne? | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Na corona

De kerken zijn weer open. We kunnen weer vrijuit ademen. We kunnen elkaar opzoeken en bij elkaar buurten. Er is ruimte voor vertrouwd kerkelijk werk. Tegelijk zijn er kansen om nieuwe technieken die we ons in coronatijd eigen hebben gemaakt, te blijven gebruiken. We zitten weer op een scharniermoment in de tijd.

In de brochure 'Kerk na corona - hef op uw hoofden' worden handreikingen gegeven bij de versoepelingen. Zie [PKN-Kerk-na-corona.pdf \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)



Over pastoraat na corona

Het lijkt er op dat we een nieuwe periode tegemoet gaan. Dan is het goed als kerkenraad terug te kijken. Hoe hebben we het gedaan? Hoe staat het er voor met het gemeentewerk? En spitsen we de vraag nog verder toe: in hoeverre hebben we elkaar als gemeente weten vast te houden?

We zijn in de achterliggende periode ook mensen kwijt geraakt. Rouw voltrok zich vaak in eenzaamheid. We hebben verschillend gereageerd op de beperkingen qua zingen en omgangsvormen. Sommige mensen gaf het rust; anderen vereenzaamden. We vonden nieuwe mogelijkheden uit om ons kerkelijk leven letterlijk gezicht te geven: vertellingen bij de voorbeden, foto's. Hoe pakken we het concrete contact nu verder op met mensen? Hoe organiseren we het eerste pastoraat? (zie ook hoofdstuk 3 en 4, 7 van 'Kerk na corona').

Over financiën en kerkruijnte na corona

De kerk is weer open. Hoe mooi zou het zijn als dat zeven dagen per week zo kan zijn. En hoe belangrijk blijven twee thema's voor kerkrentmeesters: de ventilatie en de aandacht voor kwetsbare mensen, die misschien niet naar de kerk durven (dus digitaal afhankelijk blijven) of op een plek willen zitten waar net iets meer veiligheid te bieden is.

De manier van geldgeven is in coronatijd verder gedigitaliseerd. Hoe speel je daarop in als kerkrentmeester en diaken?

En vanuit de financiën mag er ook speciale aandacht zijn voor het diaconaat. Er zal onzichtbaar een toename van armoede zijn. Ondernemers die eerst door subsidie overeind werden gehouden en het niet redden. Inflatie die doorzet waardoor de onderkant van de samenleving onder water komt te staan qua financiën. (zie ook hoofdstuk 9, 11 van 'Kerk na corona').

Visie na corona

We doen aan doelgroep differentiatie. Twee groepen vallen in het bijzonder op: de kernleden die weinig diensten hebben kunnen volgen en de randleden die juist een nieuwe vorm van betrokkenheid hebben ontwikkeld. Kijkersonderzoek wijst uit dat beide groepen door de bank genomen zo'n 20 – 25 procent van de gemeente uitmaken. Bescheiden bedeelde kernleden vragen om directe werving voor activiteiten; randkerkelijken zijn gebaat met continuïteit van laagdrempelig aanhaken. De kerk verhoudt zich ook tot mensen in de leefgemeenschap om de kerk heen. Daarop richt ze zich via het huis-aan-huis-blad, zodat men zich in de breedte van de samenleving realiseert wat de kerk te bieden heeft in de tijd na corona: hoe er gehuwd kan worden, samen gerouwd, samen gevierd, samen gebeden, samen gezongen. Wellicht zijn er inloopmomenten waarop mensen laagdrempelig als bij een open-huis weer kennis kunnen nemen van één en ander. Misschien kan er in het vormingsaanbod een enkel breder maatschappelijk thema worden aangereikt. Bij visie hoort ook het besef dat er behoefte is aan theologie, aan geloofsgesprek en aan geloofsverwoording. We proberen God tevoorschijn te luisteren na de crisis. We maken gevoelens over God expliciet, want we kunnen er niet vanuit gaan dat de Godsvraag op andere plaatsen als vanzelfsprekend wel aan de orde komt. (zie ook hoofdstuk 6, 8, 12 van 'Kerk na corona').

Lichter kerk-zijn

Gemeenten zoeken hun weg om toekomstgericht gemeente te kunnen blijven. De Protestantse Kerk ondersteunt lokale gemeenten in het traject lichter kerk-zijn. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met de classispredikant.

Klein of groot, gemeenten en de andere vormen van kerk-zijn vormen elk een geloofsgemeenschap. Een toenemend aantal gemeenten kampt met een gering aantal ambtsdragers of leden.

De Protestantse Kerk, de classes en de dienstenorganisatie bieden ondersteuning aan lokale gemeenschappen zodat ze toekomstgericht kerk kunnen zijn. Toekomstgericht houdt in dat een geloofsgemeenschap de vijf basistaken kan blijven uitvoeren, geloofsgemeenschap is en ook voldoende bestuurskracht en financiën heeft. Hiervoor werd in februari 2021 het rapport 'Lichter Ingevuld' unaniem aanvaard door de synode. Voor gemeenten die kleiner worden wordt er materiaal ontwikkeld. U kunt dit hier zien [Lichter kerk-zijn | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Top 20 kerkelijk lied

Zie <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ga-met-god-meest-geliefde-protestantse-kerklied/>

Ga met God (lied 416) blijkt meest geliefde lied op dit moment. Hoewel er eerdere Nederlandse vertalingen waren op een andere melodie, werd het lied door deze versie in het Liedboek-2013, vertaald door Gert Landman op de melodie van Ralph Vaughan Williams, in vrij korte tijd zeer populair. In Friesland ging er in het begin van deze eeuw al een Friestalige versie rond, vertaald door de Fries-Amerikaanse taalkundige Bearend J. Fridsma: *Hear, wés mei ús oant in oare kear*, die al voor het verschijnen van het Liedboek in veel gemeenten in het noorden graag gezongen werd.

De eenvoud van de melodie, met een identieke eerste en laatste regel, die door alle coupletten heen ook nog eens – als een mantra – dezelfde tekst draagt, maakt het lied makkelijk zingbaar. Wil je het met een meer inclusief Godsbeeld zingen, dan leent die regel zich daar met een zeer simpele aanpassing voor: 'Ga met God en Zij zal met je zijn' – al verschillende keren heb ik dat enthousiast en vrijwel ongemerkt (de klank van de klinkers blijft immers hetzelfde) horen zingen in de liturgie.

Start online-training scriba en voorzitter

Van harte aanbevolen!

Zie [Training voor scriba's | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Zie [Cursus - Voorzitter Kerkenraad Protestantse Kerk | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Start online-training jeugdambtsdragers en kerkrentmeesters

Zie [Jeugdambtsdragers | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Zie [Training Kerkrentmeester | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Kyriegebed

*O God,
aangeslagen zijn wij
verward
geschokt en boos
om wat het volk van Oekraïne
aan geweld en leed wordt aangedaan.
Wij hadden er niet meer op gerekend,
een oorlog in Europa,
bij een buurvolk twee landen verder.
Terwijl we zo goed en kwaad als dat gaat
gewoon verder leven
gaan onze gedachten
uit naar daar,
hoe het is,
of ze het volhouden.
En iedere keer weer
schrikken we van de beelden
van het ongehoorde geweld.
Daarom roepen wij tot u:*

Heer, ontferm u!

*Midden in deze oorlogstijd
is de tijd van inkeer begonnen,
de veertig dagen
van bezinning en verdieping,
om weer te bedenken wat wezenlijk is,
om ons voor te bereiden
op het feest van bevrijding en opstanding.
Meer dan anders
verlangen we naar bevrijding
van het juk, van de stok
die rust op het volk van Oekraïne.
We verlangen naar de dag dat
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. (Jes. 9,4)
Daarom bidden wij: Heer ontferm u!*

*Om de waanzin van machthebbers roepen wij tot u,
om de mensen als wij die plotsklaps
uit hun gewone leven verdreven zijn,
en nu leven in doodsangst
en met voortdurend geweld.
Om de mensen op de vlucht
die alles achter hebben moeten laten,
om de vele doden die te betreuren zijn.
Heer, ontferm u, Heer, geef vrede.*

*God schenke ons vrede, vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.*



In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,



Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

Kijk ook op de vernieuwde website: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>