



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



NIEUWSFLITS Augustus 2024

Classispredikant
Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl
06-52335285

Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

Als nieuw 2 - startzondag

Voor materiaal startzondag bij het thema, zie [Startzondag & Jaarthema | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Gemodder

U kent die ervaring wel. Het gaat allemaal niet vanzelf in de kerk, of het gaat moeizaam. Er zijn niet zomaar successen, en groots en blinkend is het vaak niet. Soms lijkt het op pappen en nathouden, soms lijkt het zelfs op gemodder, waar we mee bezig zijn in deze moeilijke tijden voor de kerk.

Als u denkt in termen van 'gemodder', steek ik u graag een hart onder de riem met een gedachte van onze kerkvader Augustinus, en hedendaagse theoloog Erik Borgman.

“De kerkvader Augustinus (354-430) wijst in één van zijn preken op het verhaal in het Johannes evangelie waarin wordt verteld hoe Jezus een blinde geneest door op de grond te

spugen en het modderpapje dat zo ontstaat op diens ogen te smeren (Johannes 9:1-8). Modderen kan blijkbaar ogen openen, kan leren zien. Augustinus vergelijkt het speeksel van Jezus dat zich vermengt met het stof van de aarde om samen modder te worden, met het Woord van God dat zich naar christelijke overtuiging heeft verbonden met stof van de aarde en in Jezus Christus onder ons vlees is geworden. Ons zoeken naar wat het goede leven is, waar het aan het licht komt en hoe wij het hoog kunnen houden, neemt vaak de vorm aan van weinig verheffend gemodder. Dit is naar christelijke overtuiging echter niet onze schande, maar onze eer. In het gemodder is God reëel aanwezig en breekt het koninkrijk van God zich baan. Het goede leven begint niet pas als het gemodder voorbij is en het goede leven in zijn zuivere verhevenheid onder ons schittert. Het goede leven is juist onder ons aanwezig als gemodder en geploeter.” (Erik Borgman, [Sociale kwesties als wegen naar de toekomst: het verheven belang van modderen | Christen Democratische Verkenningen \(tijdschriftcdv.nl\)](#))

Joh 9, 1-7 NBV21

1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Mijn hartelijke groet,

namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
tel. 06 52 33 52 85

Cantor cursus

Een kerkdienst zonder kerklied is ondenkbaar. Daarom organiseert Kerkzang.nl met regelmaat een *cantor cursus*. In die cursus gaat het om de cantor als inspirator en stimulator van de gemeentezang (of die gemeente nu groot of klein is).

Via deze link is meer informatie te vinden: [Basiscursus Cantor 2024-2025 | Kerkzang.nl](#). De cursus is in principe een basiscursus, maar met elk van de deelnemers wordt op eigen niveau gewerkt, en met oog voor de eigen context.

Manu Keirse in Den Bosch



Op maandagavond 20 januari komt de bekende Vlaamse arts, psycholoog en schrijver Manu Keirse naar de Grote Kerk. Hij is te gast op de oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen. Keirse heeft tal van boeken op zijn naam staan over rouwen en verdriet. Met veel compassie geeft hij woorden aan wat mensen die verlies geleden hebben doormaken en wijst hij liefdevol een pad door het 'land waar je de weg niet kent'. *Over leven* is de titel van zijn lezing. Manu Keirse, hoogleraar verliesverwerking leert je over wat juist wel en niet helpt bij verlies en verdriet.

In een interview in Trouw stelt hij: 'Verdriet is onvermijdelijk, maar ieder mens wil er het liefst ver van blijven. Sterker nog, we vermijden liever mensen in verdriet omdat we niet goed weten hoe ermee om te gaan. Verdriet is in deze tijd sterk teruggedrongen tot de beschermde omgeving van het gezin. We dragen het minder met elkaar.'

In het dorp van Keirse ging dat vroeger anders. Daar droegen de burens de overledene zelf naar de kerk. 'Dat zie je nu niet meer', vertelt Keirse. 'Vele mensen kunnen je condoleren, maar die diepe verbondenheid, die voelen we niet meer.' Daarom wijst Keirse op het belang van vragen stellen. Wat zou deze persoon vanuit zijn verdriet aan mij te zeggen hebben? Het gaat niet om wat jij te zeggen hebt. Mensen in verdriet hebben het allermeest behoefte aan iemand die naar hen luistert. 'Luisteren is verdraaid moeilijk', zegt Keirse, 'je moet je echt inhouden.'

Iedereen is van harte welkom
Wanneer: maandagavond 20 januari 2025
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20
Hoe laat: 20.00-22.00uur

Roze maandag in Tilburg

(Uit BN De Stem in juli) "Roze Maandag, de grootste publiekstrekker op de Tilburgse kermis, krijgt voor het eerst een kerkelijk tintje. Het idee komt van dominee Sietske Blok, die een relatie heeft met een vrouw.

Katholieken en protestanten hebben samen het initiatief tot een Roze Viering genomen. 'Jij bent uniek en waardevol, wat je seksuele voorkeur of genderidentiteit ook is, of je je tot een kerk rekent, of niet (meer), oud bent of jong', zo luidt de uitnodiging. Het idee komt van dominee Sietske Blok. „Sinds drie jaar ben ik predikant in Tilburg. Ik heb zelf een relatie met een vrouw en ken vanuit Amsterdam de Pride Viering. Zoiets leek me ook voor Tilburg mooi."

Anders dan bij de rooms-katholieken kunnen mensen van hetzelfde geslacht binnen de protestantse kerk Nederland hun relatie laten zegenen.

„Maar ook bij ons leven nog vooroordelen“, beseft Blok, die binnen haar kerkenraad dan ook op scepsis stuitte. „Het heeft even moeten landen. Mensen denken aan de Pride-bootjes in de Amsterdamse grachten en zijn bang dat zich in hun kerk gekke dingen af gaan spelen. Het was goed om die angst bespreekbaar te maken.“

De Goede Herder, de parochie met kerken in de Tilburgse binnenstad, is niet bij de organisatie van de Roze Viering betrokken. Derks: „We hebben ze niet benaderd, maar mogelijk haken ze volgend jaar in.“ Die kans is groot, blijkt uit de reactie van pastoor Robert van Aken van De Goede Herder: „Ikzelf vind dit een heel goed initiatief. Ik hecht waarde aan een permanente, gedegen en fijne plaats in de verwelkomende geloofsgemeenschap. De lhbtqi+gemeenschap stelt zich veel levensvragen en wil zich thuis voelen in een gemeenschap die hen accepteert. Daar moeten wij aan werken.“

Regenboogvlag op tafel

De liturgische tafel zal tijdens de Roze Viering bedekt zijn met een regenboogvlag. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit het evangelie van Johannes staat centraal. „Jezus ontmoet een vrouw bij de waterput“, legt dominee Sietske Blok uit. „Het is iemand die in de samenleving er niet direct bij hoorde. Toch gaat Jezus met haar bij die bron het gesprek aan. Wij willen met de Roze Viering uitdragen dat ook voor gelovigen die queer zijn de kerk een bron van leven is.“ De oecumenische viering begint op kermismaandag 22 juli om 11.30 uur in de protestantse Opstandingskerk, aan de Professor Cobbenhagenlaan. Maandag 15 juli gaat daar de gespreksavond 'Geloven onder een regenboog' in de katholieke Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan aan vooraf.

De volgende duurzame stap van jouw kerk

Duurzaamheid en geloof zijn met elkaar verbonden. Een duurzame transitie gaat verder dan het verminderen van CO2: het gaat ook over bijbelse waarden als barmhartigheid, rechtvaardigheid, leven van genoeg.

Maatschappij van Welstand is een protestants fonds dat kerken wil ondersteunen om de volgende stap te zetten in duurzaam denken en duurzaam doen. Het fonds heeft een tijdelijke regeling opgezet voor lokale kerken en christelijke groepen. Projecten die gericht zijn op het vergroten van bewustwording of die groener gedrag stimuleren komen in aanmerking. Maar ook initiatieven waar de lokale kerk de kartrekker is in een duurzaam project voor de samenleving.

De regeling is tijdelijk: tot eind 2024 kunnen kerken of groepen een aanvraag doen. De bijdrage van Maatschappij van Welstand ligt tussen de € 1.000 en € 10.000. Meer informatie kun je hier vinden: <https://mvw.nl/donatie-aanvragen/groen-denken-en-doen/>

Maatschappij van Welstand bestaat al meer dan 200 jaar. De vereniging ondersteunt in het hele land initiatieven die kerken vernieuwen, kwetsbare mensen weer op eigen benen zetten, levensbeschouwelijk onderwijs versterken en de landbouw verduurzamen. Er is in die 200 jaar veel veranderd, maar de bezieling is nog altijd hetzelfde: vanuit het christelijk geloof actief bijdragen aan de bloei van

mensen en van de aarde. Maatschappij van Welstand biedt ruimte om te delen. Meer weten of een aanvraag doen? Kijk op www.mvw.nl

Drie tips voor nieuwe ambtsdragers

Zie [Drie tips voor nieuwe ambtsdragers!](#) | [Protestantse Kerk in Nederland](#)

Kijk ook eens op onze website: [Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)

Landelijke informatie

Protestantse Kerk

Mail naar: info@protestantsekerk.nl

Bel naar: (030) 880 1880

Telefonisch bereikbaar op:
maandag van 09.00 - 17.00 uur
dinsdag van 9.00 - 17.00 uur
woensdag van 9.00 - 17.00 uur
donderdag van 9.00 - 17.00 uur
vrijdag van 9.00 - 16.00 uur

Vragen en advies over gemeentewerk.

Bel naar: (030) 880 1400

Ook arbeidsvoorwaarden predikanten en kerkelijk (mede)werkers, kerkorde, beroepingswerk etc. Mail naar: info@protestantsekerk.nl

Kerk in Actie

Mail naar info@kerkinactie.nl

Bel naar: (030) 880 1456

Helpdesk LRP

Mail naar: lrp-help@protestantsekerk.nl

Bel naar: (030) 880 1777

Helpdesk FRIS

Mail naar: fris-help@protestantsekerk.nl

Bel naar: (030) 880 1777

GELOOF

HOOP

LIEFDE