



Protestantse Kerk Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



KERSTGROET 2024



Giotto di Bondone: Natività di Gesù

'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk.'
(Lukas 2)

In 1935 schreef de historicus Huizinga:

„Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in

verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken".

Dat waren helaas profetische woorden want vijf jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Ik haal ze aan omdat ook onze tijd bewogen is. Oorlogen in Oekraïne, Israël en Palestina, Soedan, Syrië. En met de veranderde politieke verhoudingen in de wereld is het de vraag welke kant het uit zal gaan. De sterke man en de grote bek lijken het voor het zeggen te hebben. Ons raken de harde taal en de hardvochtigheid waarmee vluchtelingen worden bejegend. In plaats van mensen met elkaar te verbinden worden tegenstellingen op de spits gedreven. Landen en mensen lijken alleen voor hun eigen belang en bezit te strijden. Waar klinkt nog een verhaal van verbinding en vrede? Wie zet zich in voor rechtvaardigheid? Wie komt op voor de zwakken? We zien blijkbaar liever hoge winsten, dan dat we ons inspannen om de rivieren nu eindelijk eens schoon te krijgen. We onderzoeken leven op Mars en leggen de focus niet op een eerlijke verdeling op aarde, en zorg voor het behoud van de goede schepping. Al deze ontwikkelingen roepen onzekerheid op.

En wellicht is er ook van alles gebeurd of aan de hand in uw persoonlijke leven dat als een donkere wolk over uw dagen hangt.

En in deze donkerte lezen wij over een licht bij Jesaja 9,1:

Het volk dat in duisternis ronddooft

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

Hier klinkt een ander geluid. Jesaja spreekt van hoop terwijl niets erop lijkt te duiden dat er vrede zal zijn, en gerechtigheid op aarde. Het is een diep verlangen waarmee hij kijkt. Je zou het een visionaire bril kunnen noemen, waardoor hij de werkelijkheid anders ziet. Hij ziet niet alleen de vernietiging, hij ziet allereerst tekenen van hoop. Zoals de bloem die door het beton heen groeit en tot bloei komt. Het duister zal niet winnen.

Tegen deze achtergrond horen wij het verhaal van de geboorte. In Lukas 2 ontvouwt zich een hemelse liturgie boven de velden van Efratha rond een pasgeboren kind dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. 'Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap!' 'Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.' Jezus is zijn naam. En Hij is het die de vrede brengt. Vrede met God en vrede met die ander en vrede met jezelf.

Dat is in onze wereld een bestreden boodschap. Het is wat Paulus kracht in zwakheid noemt. Het is een tégenverhaal, waarin een hoopvolle boodschap klinkt, én waarin de genadeloosheid van de machten in deze wereld onthuld wordt. Zo leert de liturgie ons de wereld zien: als de plaats waar dankzij Gods genade de duisternis moet wijken. Het onrecht, het geweld, de leugen, ze zullen niet het laatste woord hebben; evenmin de tranen en de bitterheid.

God is niet afwezig. 'God is overal in de wereld waar wij te mismoedig zijn om van hem te houden', zo zegt Christian Wiman. Juist als je op je gemak denkt te zijn met God, vertoont hij zich, melaats, als een bedelaar, als een kind geboren in een stal. Het begin is klein en onaanzienlijk: een kwetsbaar kind in een kribbe, geboren in een uithoek van het keizerrijk van de machtige Augustus. En zijn einde, zijn kruisdood, spreekt op het eerste gezicht alleen maar van nederlaag en mislukking. Maar toch: '*want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen*', schrijft Paulus over de Opgestane Christus (1 Kor. 1,25)

'Heden is voor u de Redder geboren!' Dat is het goede nieuws (Evangelie) dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Een reden om feest te vieren. Die vreugde bid ik u, bid ik ons toe.

Namens het breed moderamen wens ik u een gezegend kerstfeest en heil en zegen voor het nieuwe jaar.
In Christus verbonden



ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85
website www.classisbrabantlimburg.nl

Gebed van de kerstnacht

Soms maakt het geen verschil
of we onze ogen openen of gesloten houden
zo donker is het in de wereld
wij zouden wel licht willen zien
daarom zijn we hier
omdat we een gerucht hebben gehoord
omdat we een ster hebben gezien
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied
zal worden
en dat de ster op uw komst wijzen zal

Heer, wilt U ons laten zien
hoe groot het verschil is
tussen de nacht waarin wij wakker liggen
van angst en verdriet
en deze nacht waarin u verschijnt
wij bidden u: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in uw naam
in de nachten die komen gaan
in de dagen van duisternis
waarin wij bestaan.

Maria de Groot

Veilige kerk – 21 mei 2025 conferentie Den Bosch

In 2025 gaat ds. Sophie Bloemert namens de classis aan de slag met het project Veilige kerk en implementatie vertrouwenspersonen.

Het aanstellen van vertrouwenspersonen is een kerkordelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad – al dan niet in samenwerking met andere (wijk)gemeenten. Het classicaal bestuur wil de gemeenten hierbij ondersteunen met dit project. Veel gemeenten hebben gereageerd in de richting van de classis op onze vraag of het lukt vertrouwenspersonen te vinden en aan te stellen. Veel gemeenten zijn er mee aan de slag gegaan en hebben vertrouwenspersonen aangesteld. Soms samen met andere gemeenten in een ring. Met dit project worden de gemeenten waar dat nog niet gelukt is ondersteund.

Ook zal er gewerkt worden aan toerusting van de vertrouwenspersonen en het vormgeven van beleid rondom het thema Veilige kerk door de kerkenraden. In uw agenda kunt u vast woensdag 21 mei van 13.30 tot 17.00 uur noteren voor een beleidsmiddag voor iedereen die aan een Veilige kerk wil bouwen. Plaats van samenkomst zal de Grote Kerk in Den Bosch zijn. Houd verdere aankondigingen in de gaten.

VOG

Over het regelen van de VOG's is veel informatie te vinden op de websites van de [landelijke kerk](#) en het CIO. In de classis Zuid Holland Noord is door Thomas Esman, voorzitter van de Aarkerk in Ter Aar een stappenplan gemaakt. Hij stelt het overzicht beschikbaar voor geïnteresseerde gemeenten. U vindt het stappenplan [hier](#) online en [hier](#) als PDF. Doe uw voordeel ermee!

De classis komt naar u toe in 2025

We krijgen af en toe de klacht dat de classis op afstand is komen te staan sinds de kerkordewijziging van 2018. Daarom zijn we vanuit de classis op bezoek gegaan bij de ringen. In 2025 zullen we met de overige ringen in gesprek gaan. De bijeenkomsten duren steeds van 18.00 – 21.00 uur. De ring vertegenwoordigers kunnen zich hiervoor aanmelden, en wij zullen van onze kant u benaderen voor een afspraak voor het bezoek.

De classis wil graag in gesprek over het levendig houden van gemeenten en het zoeken naar de weg om een levendige gemeente te zijn en hoe de classis hierin haar bijdrage kan leveren.

We zien diverse uitdagingen binnen de gemeenten die wij vanuit de classis willen ondersteunen. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met een tekort aan ambtsdragers. Hoe kun je met teruglopende bestuurskracht tóch voluit kerk zijn? Kerk zijn op je eigen dorp, in je eigen wijk en als zelfstandige gemeente? Bestuurlijk samenwerken kan helpen.

Andere uitdagingen liggen op het vlak van generaties; steeds meer gemeenten vragen zich af hoe het verder moet nu ze zien dat jongeren generaties niet zomaar meer naar de kerk komen.

Daar tegenover staan ook mooie positieve ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, kerk in de samenleving en het onderlinge geloofsgesprek

Over dit soort uitdagingen, positieve ontwikkelingen en de manier waarop de classis kan ondersteunen gaat het gesprek waarvoor wij graag op bezoek komen voor een persoonlijke ontmoeting.

We beginnen om 18.00 uur met een maaltijd en sluiten rond 21.00 uur af. De belofte is dat je verzadigd naar huis gaat: voldaan door de maaltijd en vol hoop op kansen voor jouw gemeente.

Verdere informatie bij de scriba en classispredikant.

Tot ziens in het nieuwe jaar!

Vacant en dan..., tendensen in het beroepingswerk 22 januari 19.30 uur Den Bosch Grote Kerk

Op de classisvergadering op 22 januari 2025 is ds. Giel Schormans te gast om met ons te spreken over alles wat speelt rond vacatures en beroepingswerk. Ds. Giel Schormans is predikant voor het beroepingswerk en werkzaam voor het mobiliteitsbureau, onderdeel van de Diensten Organisatie van de Protestantse Kerk. Hij adviseert gemeenten en predikanten en proponenten bij het beroepingswerk. Ook komt mee: Nelleke Drop, zij is consulent bij de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk en bemiddelt ambulante en interim-predikanten. Over cijfers en tendensen (predikantentekort), de mobiliteitspool (inlenen ambulante en interim-predikanten) en kerkelijk werkers, over regulier beroepingswerk. Ook over deeltijdvacatures die lastig te vervullen zijn: belang van samenwerking. Mismatches. Tips voor beroepingscommissies. Pastorie. De positie van de kerkelijk werker (ongeregistreerd en geregistreerd).

Aanvang 19.30 uur in de Grote Kerk in Den Bosch. U bent van harte welkom!

Nieuw boek van de predikant in Helmond



Corine Beeuwkes-van Ede -Zinloos zoeken naar zin?

Gedachtegang van Predik(st)er

In het Bijbelboek Prediker kijkt een pensionado terug op zijn leven en deelt zijn opgedane levenswijsheid met de lezer. Prediker is een man uit het verleden met allerlei gedachten over het leven en je zou hem zinzoeker bij uitstek kunnen noemen. Het bracht Corine Beeuwkes-van Ede op het idee om een boek over haar eigen zoektocht in en door het leven te schrijven na bijna veertig predikantschap, maar dan wel vanuit vrouwelijk perspectief én in een andere tijd geschreven.