



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



NI

EUWSBRIEF Advent 2024

Classispredikant
Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl
06-52335285

Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
classis-scriba-noord-brabant-limburg-reunion-wallonne@protestantsekerk.nl

Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

In deze nieuwsbrief

- Advent
- Oecumenelezing 21 januari Den Bosch
- DJ Sefa in Heusden. Als alles duister is.
- Over vacatures en beroepingswerk 22 januari
- Uit het paradijs, tentoonstelling
- Open kerkendag op 9 juni
- Diaconale doelen altijd raak
- Solidariteitskas

Advent

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Wanneer is de nacht ten einde? Wat is het moment, waarop de nacht ten einde is en de dag begint?” “Is dat misschien het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?” vroeg één van zijn leerlingen. “Nee, dat is niet het moment.” zei de rabbi. “Is het dan als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?” vroeg een ander. “Ook niet,” zei de rabbi. “Maar wat dan?” vroegen de leerlingen. “Het is dan, zei de wijze leraar, als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij ons.”



We leven in de tijd van verwachting. Een tijd van reikhalzend uitzien naar het einde van de nacht. Een tijd ook die onder de spanning staat van het nog niet, en al wel. Met advent kijk je door een andere bril. Je ziet door die bril iets wat er nu nog niet is. En toch leef je daar naar toe. En kijk je nu ook met andere ogen naar de wereld van nu. Zit je niet neer bij al het slechte nieuws. Want ook al lijkt niets in deze wereld erop te wijzen dat er vrede aan zal breken, en gerechtigheid over de akkers zal vloeien waar het bloed van Abel schreeuwt.

Maar toch, wees geduldig en wacht. Zie uit naar de tekenen die er nu al zijn. Want als ergens mensen zijn die geloven dat het Rijk van God doorbreekt in deze wereld, dan is het toch de gemeente die in navolging van Jezus Christus door Gods Geest in beweging wordt gezet. Het Koninkrijk is niet ver weg, het is niet in de hemel, om met Mozes te spreken, het is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. (Deut. 30,14) Waar de Geest van God vaardig wordt over mensen, wacht je daar maar, daar worden mensen bijeengebracht en gebeuren wonderbaarlijke tekenen. En dan gebeurt wat Jesaja zo prachtig omschrijft: ‘Men zal geen kwaad meer doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.’ (vs.9) De gemeente is daar het teken van, het zout - de smaakmaker op deze aarde, het licht in de duisternis. En natuurlijk is dat niet bedoeld als een loden last of een zware taak die wij hebben te volbrengen. Ons wordt niets anders gevraagd dan te leven uit de vreugde van het evangelie. We worden uitgenodigd voor de levensdans.

Niet wanhopen dus, maar wachten vol vertrouwen, uitzien naar, want al zie je nu nog niet, het zaad van de gerechtigheid en de liefde is gezaaid in deze wereld. En het zal tot bloei komen. Dat is het visioen waar Jesaja uit leeft.

En dat begint in kleine dingen. Jezus pleit op verschillende plekken voor een waakzaamheid van het vertrouwen: de bereidheid om het goede te zien, de tekens van het koninkrijk dat al doorbreekt, klein en bescheiden, bijna onzichtbaar. ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?’ (Jesaja 43,19). Die waakzaamheid dus. Laten we met die aandachtigheid en uit dat verlangen de advent beleven.

1 Johannes 2 NBV21

„Vrienden, dit is de regel die ik jullie geef: we moeten andere gelovigen liefhebben. Die regel is niet nieuw. Het is een oude regel, die jullie al kennen sinds jullie christenen zijn. Het is dezelfde boodschap die jullie

eerder gehoord hebben. ⁸Toch brengt deze regel iets nieuws. Want doordat Christus volgens deze regel geleefd heeft, en jullie dat ook doen, verdwijnt de duisternis. Het ware licht begint al te schijnen.

⁹Stel dat iemand zegt dat hij in het licht leeft, maar intussen haat hij een andere gelovige. Dan leeft hij nog steeds in de duisternis. ¹⁰Iemand die andere gelovigen liefheeft, leeft voor altijd in het licht. Zijn geloof komt niet in gevaar. ¹¹Maar wie andere gelovigen haat, die leeft in de duisternis. Hij is als iemand die rondloopt in het donker en niet weet waar hij heen gaat. Want doordat het donker is, kan hij niets zien.

Ik wens u een inspirerende en gezegde adventstijd.

En zegen op uw werk, voor uw gemeente en in uw persoonlijk leven.

Mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

tel. 06 52 33 52 85

Manu Keirse in Den Bosch



Op maandagavond 20 januari komt de bekende Vlaamse arts, psycholoog en schrijver Manu Keirse naar de Grote Kerk. Hij is te gast op de oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen. Keirse heeft tal van boeken op zijn naam staan over rouwen en verdriet. Met veel compassie geeft hij woorden aan wat mensen die verlies geleden hebben doormaken en wijst hij liefdevol een pad door het 'land waar je de weg niet kent'. *Over leven* is de titel van zijn lezing. Manu Keirse, hoogleraar verliesverwerking leert je over wat juist wel en niet helpt bij verlies en verdriet.

In een interview in Trouw stelt hij: 'Verdriet is onvermijdelijk, maar ieder mens wil er het liefst ver van blijven. Sterker nog, we vermijden liever mensen in verdriet omdat we niet goed weten hoe ermee om te gaan. Verdriet is in deze tijd sterk

teruggedrongen tot de beschermde omgeving van het gezin. We dragen het minder met elkaar.'

In het dorp van Keirse ging dat vroeger anders. Daar droegen de burens de overledene zelf naar de kerk. 'Dat zie je nu niet meer', vertelt Keirse. 'Vele mensen kunnen je condoleren, maar die diepe verbondenheid, die voelen we niet meer.' Daarom wijst Keirse op het belang van vragen stellen. Wat zou deze persoon vanuit zijn verdriet aan mij te zeggen hebben? Het gaat niet om wat jij te zeggen hebt. Mensen in verdriet hebben het allermeest behoefte aan iemand die naar hen luistert. 'Luisteren is verdraaid moeilijk', zegt Keirse, 'je moet je echt inhouden.'

Iedereen is van harte welkom

Wanneer: maandagavond 20 januari 2025

Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20

Hoe laat: 20.00-22.00uur

Als alles duister is DJ Sefa in Heusden op 19 februari

Hardstyle-dj Sefa (24) treedt over de hele wereld op voor uitzinnige menigtes om vervolgens, als het even kan, op zondag in de hervormde kerk Geneefse psalmen te zingen. Door de orgelmuziek van Bach kwam hij God op het spoor. En dat liet hem niet meer los.

Nu is er in Heusden een concert met de beroemde dj Sefa en zijn muzikale en spirituele zoektocht door zijn muziek, waarin hij klassieke elementen combineert met de hardere stijlen. Dit zal een combinatie zijn van zijn eigen werk en muziek die hij speciaal voor deze concerten maakt.

Tussen de muziek door zal Sefa in de Hervormde kerk in Heusden in gesprek gaan met een predikant rondom levensvragen en de catechismus. Een aantal gemeenten uit de regio doen mee aan de voorbereiding en bedenken de onderwerpen die worden besproken.

Over dj Sefa, zie [DJ Sefa: van hardstyle muziek naar geloof in God | Petrus - Protestantse Kerk](#)

Over vacante gemeenten en beroepingswerk 22 januari

Op de classisvergadering op 22 januari 2025 is ds. Giel Schormans te gast om met ons te spreken over alles wat speelt rond vacatures en beroepingswerk. Hij is predikant voor het beroepingswerk en geeft leiding aan de mobiliteitspool. Aanvang 19.30 uur in de Grote Kerk in Den Bosch. U bent van harte welkom!

Uit het paradijs 12 oktober 2024 t/m 16 maart 2025

Museum Krona, Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden



Het Bijbels Museum dat was gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam is een nomadisch museum geworden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het museum heeft nu zijn tenten opgeslagen in Uden met een bijzondere tentoonstelling over het onbewuste. In het kleine fijne museum Krona is een labyrintische route gecreëerd waarlangs je de reis naar het onderbewuste maakt. Centraal staat 'de reis van de mens', waarin ook de bezoeker zelf wordt meegenomen. Om vanuit de veilige omgeving - het paradijs - via obstakels uiteindelijk gelouterd naar huis terug te keren.

Zie [Uit het paradijs. Kunst, mythologie, psychologie – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne](#)

Landelijke open Kerkendag op tweede Pinksterdag, 9 juni 2025

Op 9 juni 2025, dat is tweede Pinksterdag, is er een nieuwe editie gepland van de Open Kerkendag. In het gehele land zullen veel kerkbesturen hun kerkgebouwen open zetten ter bezichtiging. De bisdommen werken samen met de Protestantse kerk en met provinciale erfgoedorganisaties.

We organiseren de Open Kerkendag 2025, met als thema "Plekken van Hoop". Dit is een mooie kans om uw kerkgebouw open te stellen voor moderne pelgrims, gewone geïnteresseerden, kortom het brede publiek. Laat bezoekers uw kerk ervaren als een plek waar hoop leeft, waar rust en bezinning te vinden zijn.

Samen kunnen we van deze dag een waardevolle ervaring maken voor moderne pelgrims en de gewone geïnteresseerden, die op zoek zijn naar schoonheid van het kerkgebouw, naar betekenis en nieuwe ontmoetingen. Open de deuren van uw kerk en laat de wereld zien hoe uw gemeenschap een baken van hoop kan zijn. Doe mee aan de Open Kerkendag 2025 en draag bij aan een dag vol verwondering!

Zie [Plekken van hoop – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne](#)

Diaconale Doelen: Altijd Raak!

Uit Terheijden-Wagenberg en Lage Zwaluwe

In 2023 hoorden we over plan van de PKN om gedurende 4 jaar boodschappen in te zamelen voor de voedselbanken. Met onze gezamenlijke diaconieën van de PG Lage Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg kozen we dit project als ons Diaconaal Doel voor 2024. Omdat onze lokale voedselbank de dozen uit elkaar haalde en de producten apart aan de cliënten meegaf besloten we tot een andere aanpak.



Via de afdeling Schuldhulpverlening van het maatschappelijk werk, Vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld bereiken we nu met onze voedseldozen mensen die net niet in aanmerking komen voor steun vanuit de voedselbank Drimmelen. We wisselen de dozen af met bonnen van de plaatselijke supermarkt zodat de ontvangers ook eens verse producten kunnen kopen. We zijn engelen, zegt een van de deelnemers! We hebben tot nu toe 194 dozen uitgedeeld. Nummer 200 zal worden uitgereikt terwijl u dit leest.

Zie [Diaconale Doelen: Altijd Raak! – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne](#)

Solidariteitskas

Ondersteuningsmogelijkheden voor toekomstgerichte gemeenten.

U bent welkom subsidieaanvragen in te dienen.

Zie [Solidariteitskas | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Landelijk steunpunt gemeentecontacten

Telefoon 030 880 1880

Ondersteuning Gemeenten - Info Protestantse Kerk - info@protestantsekerk.nl

GELOOF

HOOP

LIEFDE