



Protestantse Kerk

Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne



NIEUWSBRIEF Januari 2025

Classispredikant
Ds. Marco Luijk
m.luijk@protestantsekerk.nl
06-52335285

Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
s.middelkamp@protestantsekerk.nl
[!](#)

Door deze Nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsbrief a.u.b. door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Kijk ook op de website van de classis: <https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

Meld u aan voor een melding bij nieuwe items op de website: [Inschrijven Maillijst – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne \(classisbrabantlimburg.nl\)](#)

U kunt ook zelf iets aanmelden voor de classicale website.

In deze nieuwsbrief

- Nieuwe jaar
- Over beroepingswerk in de classisvergadering
- Geloofsbelijdenis van Nicea 1700 jaar
- Classis en gemeenten in het nieuws
- Veilige kerk. 21 mei conferentie in Den Bosch.
- Manu Keirse was in Den Bosch
- Klimaatavond 4 februari Waalre
- Euregionale conferentie Christen zijn aan de grens
- Holocaust herdenking Limburg
- Roadshow - de classis bezoekt de ringen ook in 2025

Nieuwe jaar

De beelden van de inauguratie van Donald Trump gingen de wereld over. De dag erna was er een gebedsdienst waarin bisschop Mariann Budde voorging. "Ontferm u over de mensen in dit land die bang zijn", zei ze. "Er zijn kinderen die homo, lesbisch of transgender zijn en momenteel voor hun leven vrezen."



De Amerikaanse president irriteerde zich zichtbaar tijdens de preek in de Washington National Cathedral. Na afloop meldde hij: "Ik vond het geen goede dienst".

En hoe kan het ook anders in een land waarin de tegenstelling tussen Republikeinen en Democraten onoverbrugbaar lijkt. Ze horen niet meer naar elkaar.

De bisschop had het opgenomen voor immigranten, die 'onze gewassen oogsten, kantoren schoonmaken of nachtdiensten in ziekenhuizen werken'. "Zij zijn misschien geen Amerikaanse staatsburgers, of hebben misschien niet de juiste papieren, maar de overgrote meerderheid is niet crimineel." "Ze betalen hun belastingen, zijn goede burens. Ze gaan trouw naar onze kerken, moskeeën, synagogen of tempels", zei ze. En: "Onze God leert ons dat we barmhartig moeten zijn voor de vreemdeling, want ooit waren wij allemaal vreemdelingen in dit land."

Zonder verder in te gaan op de inhoud van deze kerkdienst roept dit gebeuren wel de vraag op wat een goede machthebber is. Het aardige is dat het rooster van De Eerste Dag afgelopen zondag teruggreep op de droom van koning Salomo waarin hij om *een horend hart* vraagt op de vraag van God wat Hij de jonge koning zal geven. Want zo betoogt Salomo in 1 Kon 3,9: 'Geef aan uw dienaar een horend hart, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.'

Voor onze oren is dat een vreemde uitdrukking. Een horend hart. Wij associëren het hart meer met gevoel. Maar deze koning vraagt om een horend hart. Wat houdt dat in? Horen. Aandachtig luisteren. Niet te snel spreken, eerst horen. Dat betekent aandacht hebben, en ook de tijd nemen. Blijkbaar zit er in dat 'horen' een weg naar wijsheid.

Je kunt op twee manieren horen. Naar elkaar, door aandachtige te zijn en niet direct een mening te hebben, en eerst maar eens horen.

En je kunt innerlijk horen. Wat leeft er in mij, wat doen dingen met mij? En zo wijsheid te vinden. En waar komt dat beter tot zijn recht dan in het gebed? In het gebed stel je je open voor God, een werkelijkheid die anders en groter is dan jijzelf. Als ik bid sta ik zelf even niet meer centraal en kom ik tot rust. En dan kan ik horen. Geef mij een horend hart.

Ik wens u voor 2025 Gods zegen op uw werk, voor uw gemeente en in uw persoonlijk leven.

Mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
tel. 06 52 33 52 85

Classisvergadering 22 januari over beroepingswerk

Op de classisvergadering hield ds. Giel Schormans als predikant voor het beroepingswerk van de mobiliteitspool een inleiding. Nelleke Drop, consulent mobiliteitspool van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, vertelde over de mogelijkheid om interim- en ambulante predikanten aan te stellen in gemeenten die vacant zijn.

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer veertig gemeenten vacant zijn in onze classis. Dat zijn er veel. Wat cijfers die duidelijk maken dat er werk aan de winkel is:

Predikanten PKN per 1 januari 2024

- 1450 gemeenten / 1815 inclusief wijkgemeenten
- 1390 gemeentepredikanten werkzaam
- Deze zijn werkzaam in 1065 gemeenten = bezetting 73% op het totaal aantal gemeenten (1450) is.

Van alle predikanten werkt 86% in één gemeente (evt samen met een collega), en 14% heeft meerdere gemeenten (7% twee gemeenten, 1% 3 gemeenten en 6% samenwerkende of combinatiegemeenten).

Van alle predikanten is 71% man en 29% vrouw.

- De gemiddelde leeftijd is 55 jaar
- 52% van de predikanten is 57 jaar of ouder
- 7% is 67 jaar of ouder.

In de komende tien jaar gaat de helft van het predikantencorps met emeritaat. De instroom gaat het laatste jaar omhoog - met name door zij-instromers - maar is onvoldoende.

Voor gemeenten in onze classis die niet langer voltijds kunnen beroepen betekent dit het volgende:

- Betrek de consulent in een vroeg stadium.
- Profielschets: vermeld duidelijk welke geestelijke bloedgroepen je gemeente heeft. Vermeld waar je een predikant voor nodig hebt en wat je zelf kunt.
- Werk samen als gemeenten.
- Wees pro-actief in de benadering, advertenties leveren soms weinig reacties op, en persoonlijke gesprekken wel.
- Denk na over pastorie/huisvesting.
- Betrek het moderamen van de classis in een vroeg stadium.
- Leg de nadruk op roeping in plaats van op verleiding: 'kom over en help ons'
- Draag het beroepingswerk in het gebed.

Geloofsbelijdenis Nicea 1700 jaar

Dit jaar, 2025, staat in het teken dat 1700 jaar geleden christenen van over de hele (bekende) wereld in Nicea bij elkaar kwamen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te overleggen. Dit is herdacht in de Gebedsweek voor de eenheid.

Eerder al was er een conferentie over het Concilie van Nicea in Leuven. De secretaris van de Raad van Kerken Coen Wessel schrijft erover:

“Hoogtepunt voor mij was de lezing van Jennifer Strawbridge (Oxford University). Het concilie van Nicea vond plaats op het moment dat de christenvervolgingen nog maar een dikke tien jaar achter de rug waren. Veel deelnemers aan het concilie hadden zelf de vervolgingen ondergaan en sommige van hen waren ook gemarteld. Volgens sommige bronnen had wel 95% van de deelnemers daar iets aan over gehouden: ze misten een oog of een lichaamsdeel of hadden diepe littekens.

Hoe werd daarmee omgegaan op het concilie? Er zijn verhalen bekend dat keizer Constantijn, de keizer die het concilie bij elkaar geroepen had, opzichtig de wonden kuste van deze standvastige mannen. Dat lijkt mooi, maar hoe vonden die mannen dat eigenlijk zelf? Meer op de achtergrond speelt de theologische vraag: aan wat voor lichaam denken we als we het er over hebben dat God mens is geworden. Denken we dan aan een perfect lichaam, of misschien juist ook aan een lichaam waar alle littekens van ons menszijn - ouder worden, gehandicapt zijn - in te zien zijn. Voor het huidige theologiseren over gehandicapt zijn en het denken over lichamelijke zijn dat belangrijke vragen.

Da Vinci-code

Riemer Roukema rekende af met de slechte pers die het concilie gekregen heeft in populaire literatuur. In zijn boek ‘The Da Vinci-code’ stelt de Amerikaanse bestseller-auteur Dan Brown dat het concilie van Nicea de canon vaststelde en heel autoritair allerlei mooie, meer mystieke geschriften er uit gooide. ‘Onzin’, aldus Roukema. Het grootste deel van de huidige canon was in die tijd al gegroeid, zonder dat er ooit een kerkvergadering over geweest was. Geen enkele contemporaine bron maakt melding van zo’n besluit of van een discussie hierover op het concilie. Het verhaal dat er over de canon gesproken zou zijn op het concilie van Nicea duikt pas een dikke 500 jaar na het concilie op. Voltaire en de theosofe Helena Blavatsky nemen dit verhaal gretig over en zo komt deze complottheorie ook in onze eeuw terecht. Nog meer *debunking* kwam er van Koenraad Ouwens. Er zou een anti-joodse beslissing genomen zijn op het concilie met het vaststellen van de christelijke Paasdatum. Ook niets van waar.

Knielen of staan

De conferentie begon met een lezing van Marcel Sarot over het ogenschijnlijk wat bevreedende besluit van het concilie Nicea dat het op zondagen verboden is om te knielen. In veel huidige kerken wordt juist wel geknield tijdens de zondagse mis. Daar zit natuurlijk een hele ontwikkelingsgang aan vast, maar een belangrijke gedachte achter het verbod om te knielen, is dat knielen met boete doen geassocieerd werd. Staand bidden daarentegen symboliseerde de opstanding van Christus en de hoop op de eigen opstanding. ‘We knielen niet want we zijn van zonde en dood bevrijd’ zei kerkvader Cassianus. Het bracht Marcel Sarot tot de stelling: ‘met het verlaten van het staande gebed, is de zondag meer een rustdag geworden dan een feestdag’. Zouden we van deze misschien wat bevreedende regel van het Concilie van Nicea kunnen leren om van de zondag weer meer een feestdag te maken?

Zie ook [Verdieping en verbreding tijdens conferentie over Nicea – Raad van Kerken in Nederland](#)

Voor verdere verdieping zie [Waar gaat de geloofsbelijdenis van Nicea over? | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Classis in het nieuws

In de afgelopen periode zijn twee gemeenten geportretteerd in het programma Petrus.

In december Hervormd Rijswijk. Zie [Petrus in het land](#)

In januari Protestant Veldhoven. Zie [Petrus in het land | NPO Start](#)

Op de website van de landelijke kerk kunt u lezen dat gemeenteleden verlangen naar vernieuwing in de Kempen, zie ["Gemeenteleden bleken sterker naar vernieuwing te verlangen dan ingeschat was" | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Interview met de classispredikant in het Nederlands Dagblad. Zie [Marco Luijk is de protestantse bisschop van Zuid-Nederland. 'Ik houd wel van wat reuring in de kerk' - Nederlands Dagblad. De kwaliteitskrant van christelijk Nederland](#)

Veilige kerk - werkmiddag 21 mei Den Bosch

Voor uw agenda: zeer informatieve middag op 21 mei in de Grote Kerk in Den Bosch vanaf 13.00 uur over het beleid rond een Veilige kerk.

Preventiebeleid rond veilige kerk in gemeenten reikt verder dan het aanstellen van vertrouwenspersonen. Beleid, omgangsregels en de verklaring omtrent gedrag (VOG) horen daar ook bij. Best mogelijk dat u hier iets meer over wilt horen. Deze middag krijgt u informatie over alle facetten.

Intussen is ds. Sophie Bloemert door de classis gevraagd om de gemeenten te ondersteunen bij het aanstellen van vertrouwenspersonen en het uitvoeren van beleid omtrent een Veilige kerk. Dit project loopt in principe van 1 januari tot 1 juli 2025.

Situatie nu

Uit een schriftelijke evaluatie van de scriba van de classis in 2024, in combinatie met gegevens gevonden op een groot aantal gemeente-websites, valt op te maken dat naar schatting 20-25% van de gemeenten in onze classis inmiddels één of twee vertrouwenspersonen (VP) heeft aangesteld. Er zijn ook gemeenten die nog weinig aan beleid en preventie hebben gedaan, of die hebben aangegeven daarbij ondersteuning te zoeken. Daarnaast zijn er gemeenten die al wel wat hebben opgepakt, zoals gedragsregels hanteren, maar nog geen VP hebben aangesteld.

Aandachtspunten

Op de website van de Protestantse Kerk zijn modellen te vinden, waarin profiel en taken van de VP worden beschreven, zoals het ondersteunen van preventie-activiteiten in de gemeente(n) en advisering en verslaglegging aan de kerkenraad. Ook is een meldprotocol als handreiking opgenomen, evenals een door alle partijen te ondertekenen modelovereenkomst van opdracht. Deze documenten kunnen worden benut bij dit project van implementatie VP.

In de eerste fase van het project (januari/februari) zal worden bekeken waar welke ondersteuning nodig is. Daarbij kunnen de volgende vragen een rol spelen:

- Aan welke informatie of toerusting hebben kerkenraden behoefte om de gemeente(n) te helpen bij hun bewustwording en gezamenlijke verantwoordelijkheid rond het thema?
- welke gemeenten kunnen/willen op dit terrein samenwerken; mogelijk passend bij al bestaande vormen van samenwerking?
- Hebben de kerkenraden inzicht in hun blijvende taak rond de aanstelling van VP, zoals de financiële component, het jaarlijks overleg met de op basis van een jaarverslag, of overleg in de regio en de gevraagde of ongevraagde advisering door de VP?

- Zien kerkenraden mogelijkheden om geschikte VP te vinden of willen ze hierbij assistentie?
- Zijn de al aangestelde VP wellicht bereid om hun werkgebied te vergroten?
- Hoe verloopt de werving en selectie van kandidaten? Heeft het de voorkeur om in elke situatie zoveel mogelijk een zelfde werkwijze te hanteren, zoals wervingstekst, hoe mensen te benaderen en door wie? En hoe verder bij de selectie?

In de tweede fase, voorjaar 2025, zullen contacten met (aspirant) VPs moeten worden gelegd, zo dat eind mei bekend kan zijn wie waar aan de slag gaan als VP.

In de derde en laatste fase, mei en juni, zullen de gemeenten worden geïnformeerd over de VP's en hun introductie, waarbij het mooi is de start van hun werk tijdens een kerkdienst te markeren.

Voor de duur van het project zal vanuit de classis regelmatig bericht worden over de voortgang, bij voorbeeld via de website en de nieuwsbrief van de classispredikant.

Classicale werkmiddag: woensdag 21 mei in Den Bosch

Hiervoor komt over enige tijd een aparte uitnodiging. Informatie bij ds. Sophie Bloemert, of via de scriba of classispredikant.

Oecumenelezing 20 januari Manu Keirse

Het was een mooie vesper in de St-Jan kathedraal op 20 januari. Na afloop was er een boeiende lezing over rouw door Manu Keirse. Het was goed te ervaren dat er zo veel belangstellenden waren!

Als u zoekt op Manu Keirse vindt u veel informatie over zijn gedachten, en zijn boek is een klassieker.



Klimaatavond 4 februari in Waalre Agnus Dei-kerk

Op 4 februari is er een avond van ontmoeting voor organisaties, politiek, belangstellenden. Het is in de Agnus Deikerk, Kon.Julianalaan 12. Om 19.30 staan koffie en thee klaar. Om 20u begint het programma. Eerst verzorgt regisseur en dominee Ferdinand Borger een interactief interview met twee betrokken en deskundige gasten: Rozemarijn van 't Einde en Adish Khezri. Een gesprek over de toekomst die we willen in de Kempen.

De vraag blijft: wat heb je nodig, wat helpt je? Daarom kies je daarna één van de drie workshops. Met Rozemarijn, met Adish of met Pieter van Deursen ontdek je wat je echt kunt doen, nu, hier.

Met Rozemarijn van 't Einde. Zie [Machteloos? Onafwendbaar? Aan klimaatverandering kunnen we echt iets doen. - pkn-dekempen.nl](https://pkn-dekempen.nl)

Euregionale conferentie 28 maart in Eupen

Christen zijn aan de grens

Vrijdag 28 maart 2025 van 9.30 - 15.30 uur

Ouderen- en Verzorgingstehuis St. Joseph, Eupen

In 2025 stellen wij ons de vraag: Welke erfenis heeft de kerstening aan het moderne Europa nagelaten? Welke betekenis heeft het christendom voor internationale en interculturele dialoog, en voor de politieke en individuele vrijheid van de mensen in de Euregio tussen Aken, Eupen en Maastricht?

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur aankomst met koffie
10.00 uur korte gebedsviering
10.30 uur Inleiding 1. Christen-
zijn in Europa - Kris de Brabander,
11.00 uur keuze uit 3

workshops:

- Verdieping en vragen over de inleiding - Kris de Brabander
 - Bruggen Bouwen - Theo Bovens
 - Ontwikkeling van migrantengemeenschappen - Jorge Castillo Guerra
- 12.15 uur Lunch
13.15 uur Inleiding 2 Spelen Christenen nog een rol in Europa? - Patricia Creutz
- Vilvoye
13.45 uur keuze uit de 3 workshops:
15.00 uur Slotpanel
15.30 uur afsluiting en zegen



Holocaust herdenking Limburg

Op maandag 27 januari vond de Holocaust-herdenking Limburg plaats in het Gouvernement aan de Maas. Op deze pagina vindt u de toespraken van deze herdenking. Zeer de moeite waard.

Zie [Holocaust-herdenking Limburg - Provincie Limburg](#)

U kunt ook plaatselijk aandacht schenken aan de herdenking, zie [Schenk aandacht aan Nationale Holocaust Herdenking in de eredienst | Protestantse Kerk in Nederland](#)

Roadshow classis- uw persoonlijke ontmoeting met de classis

De classis is bezig met een ronde langs de ringen. Ook in 2025 bezoeken we graag weer een aantal ringen. Maakt u een afspraak met de scribe of classispredikant?

We zien diverse uitdagingen binnen de gemeenten die wij vanuit de classis willen ondersteunen. Steeds meer gemeenten krijgen te maken met een tekort aan ambtsdragers.



Hoe kun je met teruglopende bestuurskracht tóch voluit kerk zijn? Kerk zijn op je eigen dorp, in je eigen wijk en als zelfstandige gemeente? Bestuurlijk samenwerken kan helpen.

En steeds meer gemeenten kunnen geen voltijds predikant beroepen. Het helpt wanneer gemeenten samen een voltijdsplaats aanbieden, maar het vraagt ook om verandering van denken binnen de gemeente en over de 'eigen' predikant.

Andere uitdagingen liggen op het vlak van generaties; steeds meer gemeenten vragen zich af hoe het verder moet nu ze zien dat jongeren generaties niet zomaar meer naar de kerk komen.

Daar tegenover staan ook mooie positieve ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, kerk naar buiten en in de samenleving en het onderlinge geloofsgesprek. Over dit soort uitdagingen, positieve ontwikkelingen en de manier waarop de classis kan ondersteunen gaat het gesprek waarvoor wij graag op bezoek komen voor een persoonlijke ontmoeting.

We beginnen om 18.00 uur met een maaltijd en sluiten rond 21.00 af. De belofte is dat je verzadigd naar huis gaat: voldaan door de maaltijd en vol hoop op kansen voor jouw gemeente. We plannen de bezoeken in 2024.

Programma

17.45 uur	Inloop	
18.00 - 18.45 uur	Maaltijd	Bij de maaltijd gesprekken in groepen van vier
18.45 - 19.00 uur	Opening	
19.00	Welkom en bedoeling avond	
19.10 - 19.35 uur	Inleiding over het beleid van de classis, met als aandachtspunten hoe je toekomstgericht kunt denken, en wat samenwerking kan bieden.	
19.35 - 19.50 uur	Positieve verhalen over samenwerking uit de eigen ring	
	We nodigen twee gemeenten uit in 7 minuten iets te vertellen over een samenwerking die positief werkt. (dat kan op elk gebied zijn, en dat mag ook heel klein zijn).	
19.50 - 20.00	pauze	
20.00 uur	werken in groepen met drie vragen op flappen	
20.30 uur	Terugkoppeling: wat was het meest verrassende?	
20.40 uur	Concrete afspraken en vervolgstappen en 20.50 afsluiting avond.	

Kijk ook op de website van de classis:

<https://www.classisbrabantlimburg.nl/>

GELOOF

HOOP

LIEFDE